



Ανδρέας Καββαδίας

Ένας από τους πιά σημαντικούς Έλληνες, περισσότερο γνωστός για την πολύτιμη προσφορά του στον τόπο ήταν ο Ανδρέας Καββαδίας εκ Κεφαλληνίας.

Ήταν εκείνος που πρώτος τύπωσε εφημερίδα στην Αιθιοπία το 1908, την οποία ονόμασε " αιμιρο" aimiro(γνώση).



Ένας από τους πιά σημαντικούς Έλληνες, περισσότερο γνωστός για την πολύτιμη προσφορά του στον τόπο ήταν ο Ανδρέας Καββαδίας εκ Κεφαλληνίας.

Ήταν εκείνος που πρώτος τύπωσε εφημερίδα στην Αιθιοπία το 1908, την οποία ονόμασε " αιμιρο" aimiro(γνώση). Τα πρώτα 10-15 φύλλα ήτανε χειρόγραφα τα οποία μοίραζε προσωπικά στους συνδρομητές του. Ένας από αυτούς ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μενελικ με την σύζυγό του, που διάβαζαν με ενδιαφέρον τη φυλλάδα και διαπίστωσαν την πρόοδο της χρόνο με το χρόνο.

Το περιεχόμενο της εφημερίδας ήταν σχετικό με ότι συνέβαινε στην πόλη καθώς και με τα νέα του παλατιού.

Σύντομα ο Καββαδίας έφερε πολυγραφο και αυξήσε την εκτύπωση σε 50 αντίτυπα και εν συνεχεία σε 150.

Ήταν προφανές ότι η αυλή του αυτοκράτορα μιμούμενη το παράδειγμα του ηγέτη της αγοράζε και εκείνη την εφημερίδα.

Ο Μενελικ εκτιμώντας την προσφορά του Καββαδία στον τόπο, τον παρασημοφορησε και του χάρισε οικόπεδο όπου έχτισε το σπίτι του.

Με προτροπή εκείνου του Έλληνα, ο μονάρχης παρήγγειλε τυπογραφικό πιεστήριο στα αμαρινια- επίσημη αιθιοπική γλώσσα- και η πρωτοπόρος μπήκε για τα καλά στη ζωή του τόπου, όπου, εκτός άλλων, τυπωνε και δημοσίευε νομοθετήματα και διαγγέλματα της κυβέρνησης.

Η έκδοση της εφημερίδας διεκόπη για αρκετό καιρό μετά το θάνατο του Μενελικ το 1913 και λόγω της πολιτικής αστάθειας που δημιουργήθηκε με την εκθρόνιση του Lidj Yiyasu, εγγονού του αυτοκράτορα, και την εκθρόνιση της Zweditu ως αυτοκράτειρας και του Ρας Τεφερι ως αντιβασιλεα.

Η επανακυκλοφορία της εφημερίδας έγινε το 1925 με την ενθάρρυνση του Ρας Τεφερι που εισήγαγε τυπογραφική μηχανή στην αιθιοπική γλώσσα με 8 πενταλία, αποφασισμένος να προωθήσει τον τύπο, που λόγω της απουσίας του, τόσο καιρό ο αιθιοπικός λαός καταδικαστηκε στο σκοτάδι της αμάθειας.

Τον Ιανουάριο του 1925 γιορτάστηκε ενώπιον της αυτοκράτειρας Zewiditu η επανακυκλοφορία της εφημερίδας " Αιμιρο" και ο Καββαδίας τέθηκε υπεύθυνος για την λειτουργία της.

Ο Ανδρέας Καββαδίας, ως γνήσιος πατριώτης, συνέβαλε μέσω της εφημερίδας του στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και Αιθιοπίας.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ορθόδοξης ελληνικής θρησκείας, πολέμησε με τα πύρινα άρθρα του την κοπτική θρησκεία την οποία, τελικά, έμελλε η Αιθιοπία, να υιοθετήσει, υπαγομένη, πλέον, η εκκλησία στην κοπτική της Αιγύπτου.

Σ' ένα άρθρο του έγραφε

" τι είναι καλύτερο για τον αιθίοπα,

να έχει γηγενή κληρικο και κεφαλή της εκκλησίας που να μιλάει την γλώσσα του η να έχει ξένο που να μιλάει την αραβική "

Ο Καββαδίας χρημάτισε και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας και, μάλιστα, ήταν από τους πρώτους που συνέβαλαν στο χτίσιμο του ορθόδοξου ναού του Αγίου Φρουμεντίου το 1928.

Πρώτος μητροπολίτης χριστηκε ο Χριστόφορος Δανιηλίδης, που χειροτονηθηκε από τον πατριάρχη Αλεξάνδρειας και υπηρέτησε με πάθος την εκκλησία.

Εκείνος, όμως, που έμελλε να υπηρετήσει επί πολλά χρόνια, σχεδόν μια τριακονταετία, ήταν ο Μητροπολίτης Νικόλαος που εστάλη από τον πατριάρχη Μελέτιο τον Οκτώβριο 1928, έγινε δεκτός από τους μοναρχες και εγκαινίασε το ναο παρουσία της αυτοκράτειρας Zewiditu, τον αντιβασιλεα Ρας Τεφερι και πολλών αξιωματούχων.

Ο Καββαδίας συνέχισε να προσθέτει αίγλη με την παρουσία στην ελληνική παροικία μέχρι το θάνατο του....

Δημήτριος Καλογερόπουλος

Το διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας με τον Ζερβό (φαλάκρα) δίπλα ο Καββαδίας...

Πίσω διακρίνω από αριστερά, Λεωνίδας Καλογερόπουλος, Βασίλης Ασλανιδης.... τους υπόλοιπους θα προσπαθήσω να βρω τα ονόματα.



η εφημερίδα Aimiro



Αυτοκράτορ Μενελικ στην εφημερίδα aimiro