



Ιουστινιανός ο Β'



Ιουστινιανός ο Β', γνωστός και ως ρινόμητος, κουτσομύτης κι ασημομύτης! Ας όψεται ο μπαγάσας ο Λεόντιος! Όχι μόνο του πήρε το θρόνο αλλά του κουτσούρεψε και τη μάπα! Μύτη, αυτιά και δε συμμαζεύεται!

Γι αυτό, κάπου δέκα χρόνια αργότερα επανεμφανίζεται στο θρόνο με ασημένα μύτη κι αυτιά, εξού και τα παρατσούκλια!

Ήταν, όμως παλιόφατσα αυτός ο Ιουστινιανός ο Βου! Porca miseria! Ελεεινή μορφή! Παρόλα αυτά

βασίλεψε δυο φορές και μάλιστα με διαφορά δέκα χρόνων η μία από την άλλη!

Την πρώτη περίοδο είχε μύτη! Τη δεύτερη, δεν! Είχε, πάντως, ικανότητες το παιδί! Πώς δεν είχε! Κι εξυπνάδα είχε και διορατικότητα αλλά δυστυχώς υπερέβαλε σε σκληρότητα κι ανισορροπία!

Στην αρχή έκανε κάτι εκστρατείες, έδειρε τους Άραβες και τα ρέστα και μετακόμισε με το ζόρι τους Σλάβους στη Μικρά Ασία! Ανακατεύτηκε, όμως, με τα εκκλησιαστικά, άκομψα είναι η αλήθεια, με αποτέλεσμα ο Πάπας Σέργιος να τον στείλει στα τσακίδια!

Εκεί που την πάτησε, όμως, ήταν με τη φορολογία! Έβαλε κάτι ΕΝΦΙΑ, κάτι προσαυξήσεις, έκοψε κάτι επικουρικές, τους ρήμαξε! Και το χειρότερο, έστειλε κάτι ρεμάλια αξιωματούχους να μαζεύουν τους φόρους κι αυτοί τους βόγγηξαν τους ανθρώπους! Κι όλα αυτά χωρίς μνημόνια, ΔΝΤ και τα ρέστα!

Το αποτέλεσμα αναμενόμενο! Στρατός και λαός εξεγείρονται και το σωτήριο έτος 695 φέρνουν κάποιον Λεόντιο! Αυτός του χάρισε τη ζωή, του 'κοψε όμως, όπως λέγαμε πριν, αυτιά και μύτη και τον έστειλε για διακοπές στην Κριμαία!

Δέκα χρόνια έκατσε εκεί ο δικός μας! Αλλά δεν έκατσε καλά! Κάτι συμμαχίες με τους Χάζαρους, κάτι με τους Βούλγαρους, τον έφεραν ξανά στο θρόνο!

Εκεί βρισκόταν τώρα κάποιος Τιβέριος που είχε, εν τω μεταξύ, εκθρονίσει και ρινοκοπήσει (ρε, μανία με τις μύτες) το Λεόντιο!

Τώρα είναι που ο ασημομύτης αυτοκράτορας δίνει ρέστα! Θανατώνει, ακρωτηριάζει, φυλακίζει και εξορίζει κατά εκατοντάδες όσους έχουν μύτη! Ψέμματα, όσους θεωρούσε συνεργάτες του Λεόντιου!

Έχει αρχίσει, δε, και αποτρελαίνεται! Το 711 γυρνώντας από αποτυχημένη εκστρατεία στη Χερσόνησο, τα μανιασμένα κύμματα καταστρέφουν το σύνολο του Βυζαντινού Στόλου! Κι αυτός, ξεκαρδίζεται στα γέλια βλέποντας πάνω από 70.000 άντρες του να χάνονται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα!

Ε, ως εδώ και μη παρέκει! Τελικά πέφτει θύμα κάποιου Βαρδάνη Φιλιππικού, ο οποίος σκοτώνει τον ίδιο και το γιο του και περνάει στεγνό καθάρισμα ολόκληρο τον Οίκο του Ηράκλειου!

Ο Βαρδάνης, κι αυτός με τη σειρά του συλλαμβάνεται, από τον Αναστάσιο τον Βου, και τυφλώνεται! Ο Αναστάσιος, βέβαια, ανακηρύσσεται νέος αυτοκράτορας!

Τους δε συνεργάτες του που τον βοήθησαν να αρπάξει το θρόνο, κάποιους Γ. Βούραφο και Θ. Μυάκιο μήπως τους έκανε συναυτοκράτορες;

Μπα! Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, τους τύφλωσε και τους δύο!

Τώρα, αν τους έκοψε και αυτιά και μύτες, αυτό η ιστορία δεν το ξεκαθαρίζει!