



# Η ΙΣΤΟΡΙΑ... αλλιώς γράφει ο Γ. Λιάσκος

## Φρανσίσκο Πιζάρο



Είναι ανήσυχος, σήμερα, ο κυβερνήτης! Περπατάει στο γραφείο του συννεφιασμένος! Να, έτσι! Πάνω, κάτω! Πάνω, κάτω! Πάνω, κάτω! Κάτι περιμένει, που ίσως έρθει, ίσως δεν έρθει, που λέει κι ο Χατζής!

Κι είναι ανήσυχος με το δίκιο του! Όλα τα είδε και τα έκανε στη ζωή του! Απέκτησε χρυσάφι, άντρες, καράβια, όπλα, δόξα, τίτλους, μεγαλεία, μα πίοτερο απ' όλα... εχθρούς! Πολλούς εχθρούς!

Κι όμως μαζί τους, σαν νάταν χτες, αρμένιζε στα πέλαγα! Δηλαδή, τι πέλαγα, ωκεανούς! Έφτασε στην Ισπανιόλα, σέρνοντας 30 καράβια με δυόμιση χιλιάδες αποβράσματα! Αφού τους ξεφόρτωσε, πέρασε, κατόπιν, με λίγα συντρόφια στον Παναμά κι από κει κατηφόρησε προς Περού μεριά!

Είχαν φτάσει τα μαντάτα ότι οι Ίνκας, η μεγάλη αυτή αυτοκρατορία διέθετε μυθικές ποσότητες σε χρυσό, διαμάντια και ζαφείρια! Ήταν και ειδωλολάτρες και σου λέει, "να τους εκχριστιανίσουμε πρώτα, έπειτα να τους γδύσουμε και μετά τους στέλνουμε αδιάβαστους"!

Με μόλις 180 άντρες και 27 άλογα, εκεί στα 1532, κατάφερε, λοιπόν, ο αφιλότιμος να διαλύσει τις στρατιές των ιθαγενών, να συλλάβει τον αυτοκράτορα, κάποιον Αταούαλπα (να χαρώ εγώ, ονόματα) και να φτάσει μέχρι την πρωτεύουσα, το Κούσκο!

Εκεί, άρχισε τα παζάρια! Ζήτησε, πρώτα, ένα δωμάτιο γεμάτο χρυσάφι για να απελευθερώσει το βασιλιά! Μετά, άρπαξε έργα τέχνης και θρησκευτικά κειμήλια αμύθητης αξίας! Τα εξαφάνισε κι αυτά, αφού πρώτα μετέτρεψε σε ράβδους το χρυσό και απαίτησε ο απατεώνας δυο δωμάτια γεμάτα ασήμι!

Τα πήρε όλα κι έφυγε! Ψέμματα! Αυτό το λέει ο Διονυσίου! Έφυγε αλλά όχι αμέσως! Πρώτα εκτέλεσε το φουκαρά τον Αταούαλπα, γιατί "δεν ήτο", λέει, "σωστός χριστιανός", και κατόπιν κατέστρεψε συστηματικά τα πάντα κι άφησε πίσω του συντρίμια και πτώματα!

Κυβερνήτης, πλέον, στη Λίμα, φοβάται και τον ίσκιο του, αφού οι πρώην συντρόφοι του πνέουν μένεα εναντίον του! Το φιλαράκι και συνεταιράκι του ο Ντιέγο ντε Αλμάγρο, του κάνει τη ζωή δύσκολη!

Του λέει, "δεν τη μοίρασες σωστά τη λεία, ούτε μας έδωσες καμιά αρμοδιότητα της προκοπής"! Πες, πες, φουρκίζεται ο Φραγκίσκαρος και τον εκτελεί! Τώρα είναι που στασιάζουν και οι πέτρες!

Έξαλλος ο γιος του Αλμάγρο, ο Χουάν ντε Χεράντα απειλεί θεούς και δαίμονες! Μαζεύει τα υπόλοιπα αποβράσματα και αρματωμένοι με τις σπάθες στα χέρια κατευθύνονται προς το κυβερνείο φωνάζοντας "Αέρα"! Όχι, αυτό το φώναζαν αργότερα οι τσολιάδες στην Αλβανία!

Όπως προχωρούν βιαστικά, ένας κάνει κύκλο για να μην πατήσει σε κάτι μπουγαδόνερα! Κι ο Χεράντα πετάει την ιστορική ατάκα: "Ρε, συ, εδώ πάμε για λουτρό αίματος κι εσύ νοιάζεσαι για μια λακούβα με νερό;" Φοβερά πράγματα, λέμε!

Φτάνουν στο μέγαρο, κι ο Πιζάρο δεν προλαβαίνει ούτε να φορέσει την πανοπλία του! Με το σπαθί του αμύνεται απεγνωσμένα, σκοτώνει δυο, τρεις, οι άλλοι, όμως, είναι πολλοί, και σε λίγο κείται κατακρεουργημένος στο πάτωμα!

Ψηλά στο φεγγίτη, οι θεοί του Αταούαλπα αποχωρούν!

Η δικαιοσύνη αποδόθηκε!