



Η ΙΣΤΟΡΙΑ... αλλιώς γράφει ο Γ. Λιάσκος

Δαβίδ



Να, ένας προφητάναξ γεμάτος πάθη! Ένας βιβλικός Ζορμπάς! Όπως ακριβώς κι ο ήρωας του Καζαντζάκη, πορεύτηκε με πυξίδα την καρδιά κι όχι το μυαλό! Μια ζωή βγαλμένη, λες, από κάποιο πλατώ του Χόλιγουντ! Βασίλεια, θρόνοι, ψαλμοί και θρίαμβοι! Αλλά και φόνοι, μοιχείες, κραιπάλες και μεθύσια άγρια!

Πιτσιρικάς, εκεί κάπου χίλια χρόνια πριν το Χριστό, ήταν ποιμένας στα ζα του πατέρα του, Ιεσσαί! *"Τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα"* που λένε!

Όχι για πολύ, όμως! Ο Θεός τον προόριζε για ψηλά!

Βρέθηκε, λοιπόν στο παλάτι του βασιλιά Σαούλ, κατόπιν υπόδειξης του προφήτη Σαμουήλ! Έπαιζε φλογέρα, έριχνε σφεντόνα! Ο καλύτερος! Κόλλησε και με τον Ιωνάθαν, το γιο του Σαούλ και την έβγαζε ζάχαρη!

Όταν, μάλιστα αναμετρήθηκε με το Φιλισταίο Γολιάθ, αυτό το βουνό από κρέας, και καθάρισε για πάρτη του Ισραήλ, έγινε και εθνικός ήρωας! Κομαντάντε! Ο

βασιλιάς τον πάντρεψε με την κόρη του και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! Ψέμματα! Τι καλά! Ο πεθερός άρχισε να ζηλεύει τον πιτσιρικά!

Κι όταν ο κόσμος άρχισε να λέει ότι *"ο Σαούλ νίκησε χιλιάδες, αλλά ο Δαβίδ, μυριάδες"* η ζήλεια μετατράπηκε σε μίσος!

Κυνηγήθηκε άγρια ο μικρός κι αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Αυστραλία! Πλάκα κάνω, έφυγε για την έρημο! Επέστρεψε με το θάνατο του Σαούλ και των γιων του από τους Φιλισταίους! Κι ανέλαβε το θρόνο!

Έκανε ωραία πράγματα στις αρχές! Ένωσε τις 12 φυλές του Ισραήλ σε ένα κράτος, νίκησε όλους τους εχθρούς του κι έγραψε τους περίφημους ψαλμούς του! Έξοχα έργα μέσω των οποίων προφητεύει την έλευση του Χριστού!

Όταν γέρασε, όμως, το 'ριξε στον ποδόγυρο και στο κρασάκι και μέσω αυτών των δυο, άφησε εποχή!

Αν και παντρεμένος με τη Μελχόλ, την κόρη του Σαούλ, το ματάκι του έπαιζε! Βλέπει κάποτε την όμορφη Βηρσαβεέ, παντρεμένη και χαμηλοβλεπούσα! Έπαθε, κυριολεκτικά! Προκειμένου να την αποκτήσει έστειλε το φουκαρά τον άντρα της σε ενέδρα να σκοτωθεί, όπως κι έγινε!

Μ'αυτήνα απόκτησε το Σολομώντα το Σοφό! Σιγά τη σοφία του κι αυτός, πήγε να κόψει το μωρό στη μέση! Ρε, κανένας καλός!

Συνολικά, λέει, ο Δαβίδαρος πήρε 12 γυναίκες κι είχε και καμιά 600αριά παλακίδες! Το ρεκόρ του Σπαλιάρρα, όμως, δεν το έσπασε, να τα λέμε όλα, έτσι;

Όταν αρρώστησε ένα πιτσιρίκι του, σταμάτησε να τρώει και να πίνει! Κι όταν αυτό πέθανε, ξανάρχισε το γλεντοκόπι! Σου λέει *"εγώ τα 'κανα αυτά μπας και σωθεί, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο"*! Λέγε μου τέτοια, μάνα μου!

Έπειτα, άρχισε να γίνεται ντίρλα κάθε τόσο! Τις προάλλες εμφανίστηκε γυμνός μπροστά στις νύφες του με τη νταμιτζάνα στο χέρι: *"Πίνω και μεθώ, ωχ αμάν, μέρα νύχτα τραγουδώ"*! Όχι, αυτό το λέει ο Αγάθωνας!

Και στα εντελώς στερνά του, για να μην κρυώνει στο κρεβάτι, οι γριές γυναίκες του έφεραν μια πεταχτούλα που τον έπαιρνε στην αγκαλιά της γυμνή και τον ζέσταινε! Κρύο, καιρός για δύο, που λένε!

Δεν υπήρχαν και ηλεκτρικές κουβέρτες τότε, τι να σου κάνουνε;

"Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσης με!"