



Μία και αναφερθήκαμε εκτενέστερα στους αιθίοπες χριστιανούς, ας ασχοληθούμε τώρα λίγο κ με τους αίθιοπες μουσουλμάνους.

Οι μουσουλμάνοι ξεχώριζαν εύκολα από τις άλλες φυλές στην Αιθιοπία, ειδικά τα παλιά τα χρόνια, αφενός από τον τρόπο που ντυνόταν με την κελεμπία τον σκούφο η το τουρμπάνι κ τα σανδάλια κ αφετέρου τα περισσότερα κιόσκια τα είχαν αυτοί .. στα αμαρινια τα λένε " αρεμπ μπετ " το σπίτι του άραβα διότι οι περισσότεροι είχαν έρθει από την Υεμένη. Περνώντας μπρος από αυτά, έβλεπε κανείς τον άραβα (αρεμπ) να κάθεται σταυροπόδι στην λινάτσα του με τα εμπορεύματα αραδιασμένα πίσω κ τριγύρω του κ μία ζυγαριά του χεριού μπροστά του. Χαρακτηριστικό ήταν ότι όποιος πλησίαζε το περίπτερο αισθανόταν έντονα την μυρουδιά του σαντανόξυλου. Ένα άλλο Χαρακτηριστικό του άραβα η του αιθίοπα μουσουλμάνου ήταν ότι μασουλούσε τις περισσότερες φορές το περίφημο διεγερτικό χόρτο τσατ (qat - chat) , συνοδεύοντας το με γουλιές καφέ η τσάι. Κάπου, κάπου έφτυνε στο έδαφος όπως κάνουν αυτοί που μασουλάνε ταμπακο..

Ένα γεγονός που θέλω να τονίσω είναι το ρόλο που έπαιξε το τσατ κατά την περίοδο της στρατιωτικής χούντας στην Αιθιοπία στην διακίνηση εμπορευμάτων. Επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα είχε έλλειψη συναλλάγματος, οι τράπεζες δεν χορηγούσαν άδειες εκτός από τα πολύ αναγκαία προϊόντα και ως εκ τούτου, οι έμποροι αδυνατούσαν να εισάγουν. Έλεγχαν τα σύνορα για να μην μπει παράνομα κανένα εμπόρευμα που συνήθως ήταν ηλεκτρονικά και αυτοκίνητα.

Γι αυτό το λόγο σοφίστικαν να κάνουν ανταλλαγή με τους άραβες γείτονες τους τα εισαγόμενα με τσατ. Η πόλη της Dire Dawa, όπου γινόταν οι συμφωνίες, είχε διαμορφώσει ένα χώρο στην μουσουλμάνικη συνοικία Μαγκαλα που ονομάστηκε από τον κόσμο "Ταϊβάν " (Taiwan) διότι τα περισσότερα εμπορεύματα προερχόταν από αυτό το ασιατικό κράτος γνωστό για τα φτηνά του προϊόντα. Γινόταν εκεί το μεγαλύτερο λαθρεμπόριο σχεδόν όλων των ειδών: από ρουχισμό, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, αρώματα, κρυστάλλινα είδη μέχρι τηλεοράσεις κ βίντεο. Τα εμπορεύματα αυτά τα αγόραζαν επί τόπου οι ιδιώτες η τα διοχέτευαν οι έμποροι στην πρωτεύουσα .

Η περιοχή όπου φυτρώνει το φυτό περισσότερο είναι στην περιοχή του Χάραρ ανατολικά της Αιθιοπίας στα σύνορα της Σομαλίας όπου πιστεύεται ότι έχει την προέλευση του.

Το τσατ έχει πράσινο χρώμα και τα τρυφερά φύλλα στην κορυφή προς το καφετι.

Για να διατηρηθούν φρέσκα τα τυλίγουν με φύλλα μπανάνας και τα ραντίζουν με νερό.

Η κατανάλωση του τσατ αυξάνεται την περίοδο του Ραμανταμ όπου για να μένουν ξάγρυπνοι μασουλάνε μεγάλη ποσότητα..

Ως αποτέλεσμα γίνονται ερεθιστικοί και τσακώνονται με τους πελάτες τους στα κιόσκια τους.

Τελευταία η ζήτηση για το φυτό έχει αυξηθεί στην Ευρώπη και την Αμερική και διοχετεύονται παράνομα εκεί ή πωλούνται πακεταρισμένα με άλλη ονομασία.

Στην περιοχή του μερκάτο της μεγαλύτερης υπεθρίας αγοράς στην Αφρική που οι περισσότεροι έμποροι ή μικροπωλητές είναι μουσουλμάνοι οι συναλλαγές γίνονταν μασουλώντας το τσατ.

Οι μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι το τσιγάρο είναι πιο επιβλαβές από το τσατ σε αυτούς που τους επικρίνουνε για την χρήση του.

