



Η ΙΣΤΟΡΙΑ... αλλιώς γράφει ο Γ. Λιάσκος

Ανδρέας Συγγρός



Λοιπόν! Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια! Τα πολλά λόγια, όμως, έτσι; Όχι ο αξιότιμος Έλληνας ευεργέτης, ο κ. Ανδρέας Συγγρός! Αυτός μόνο φτωχός δεν υπήρξε! Τώρα, όμως, "θα του τα σούρω", που είπε, κάποτε, και η Βάσω στους γιατρούς στην Ελλάδα και γέλασε και το παρδαλό κατσίκι! Ο Συγγρός, λοιπόν, απέκτησε πολύ χρήμα στη ζωή του! Πάρα, πάρα πολύ, λέμε, αλλά στο τέλος άφησε το κατίσις του στη πατρίδα! Κι αυτή ευγνωμονούσα έδωσε τ' όνομά του σε οδούς, νοσοκομεία και στη μεγαλύτερη λεωφόρο της!

Τούτος εδώ, δεν υπήρξε ποτέ βιομήχανος ή εφοπλιστής! Δουλειές που δίνουν κι ένα κομμάτι ψωμί σε εργαζόμενους! Όχι! Τούτος δώ υπήρξε τραπεζίτης! Χρυσοκάνθαρος! Έτσι έλεγαν τότε τους επιχειρηματίες που αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη από το χρηματιστήριο με ύποπτα οικονομικά τεχνάσματα!

Ο Συγγρός σε δυο περιπτώσεις κερδοσκοπήσε, πρώτα σε βάρος των συμπατριωτών του και μετά σε βάρος της πατρίδας του!

Τον ελληνικό λαό τον γονάτισε οικονομικά με την κομπίνα του χρηματιστηρίου! Τα περιβόητα "Λαυρεωτικά"!

Την Ελλάδα την οδήγησε στην περίφημη "Πτώχευση του 1893"!

Και στις δυο περιπτώσεις εξασφάλισε κέρδη εκατομμυρίων αξιοποιώντας πολιτικά μυστικά εις βάρος των ελληνικών χρεωγράφων!

Εκεί, λοιπόν, στα 1872, η εταιρεία του Συγγρού αναλαμβάνει τα μεταλλεία του Λαυρίου, υποσχόμενη ψευδώς ότι θα τα μετατρέψει σε νέα Καλιφόρνια! Κι αρχίζουν όλοι τότε να αγοράσουν μετοχές πουλώντας σπίτια, τιμαλή και έπιπλα, στις πόλεις!

Η μανία επεκτείνεται όμως και στην ύπαιθρο κι εκεί, τώρα, γίνεται το έλα να δεις!

Η γίδα να μετατρέπεται σε χρεώγραφο και το ξυνόγαλο σε μετοχή!

Κι όταν το πουγκί του απατεώνα, συγγνώμη, του εθνικού μας ευεργέτη, ξεχειλίζει, αρχίζουν να βαράνε οι καμπάνες! Η εταιρεία χρεωκοπεί και όλοι αντιλαμβάνονται την απάτη, αλλά είναι αργά! Με την εξαθλίωση του κοσμάκη πέφτει η αυλαία του πρώτου μέρους!

Ο αδίστακτος αυτός κερδοσκόπος, συγγνώμη, ο εθνικός μας ευεργέτης, εμφανίζεται 15 χρόνια αργότερα, παραμονές της ελληνικής πτώχευσης του 1893, μυρίζοντας, ξανά, αίμα!

Έχοντας ασφαλείς πληροφορίες εκ των έσω, αφού ήτανε κολλητός ενός άλλου απατεώνα, του Θων, Ταμία και Διαχειριστή των Ανακτόρων, πως η χρεωκοπία του κράτους είναι σχεδόν αναπόφευκτη, αρχίζει να προκαλεί πανικό στο χρηματιστήριο για να κερδοσκοπήσει!

Γνωρίζοντας τα πάντα περί της πτώχευσης αλλά και πριν απ' αυτήν, αφού ο ίδιος την είχε προκαλέσει, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη κι αυτή την ευκαιρία να βγάλει κάμποσα εκατομμύρια ακόμα! "Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω"!

Πολεμάει, λοιπόν, ο Συγγρός λυσσαλέα τις προσπάθειες του Τρικούπη να συνάψει διεθνή δάνεια! Γιατί ο χαμένος αυτός άνθρωπος, συγγνώμη ο εθνικός μας ευεργέτης, είχε ποντάρει στη χρεωκοπία της χώρας, αφού, όπως είπαμε, γνώριζε το μυστικό πολλές ημέρες πριν κηρυχτεί επίσημα!

Η ιστορία τον εκδικήθηκε, τελικά, στιγματίζοντας τη λεωφόρο που φέρει το όνομά του! "Στη Συγγρού θα καταλήξεις" δε λέμε; Ναι! Έτσι λέμε...